

Vandaag is 5 mei, en dus vieren wij de vrijheid
Omdat het niet vanzelfsprekend is dat je vrij bent en vrij blijft
Niet een gevoel wat je had of wat je bijblijft
Niet een soort som die je optelt of bijschrijft
Kijk, wij leven in een tijd die voorbij schrijdt
Alle plooiën glad strijkt, waarin iedereen gelijk lijkt
Iedereen gelijk wil hebben, iedereen in strijd lijkt
Iedereen de luxe wil en niemand naar de prijs kijkt

We praten vaak over vrijheid, maar wat wordt er dan bedoeld?
Is vrijheid materieel of is het meer iets wat je voelt?
Is het vrijheid om te kunnen streven naar je eigen doel?
Om te kiezen tussen kerk, de moskee of de sjoel?

Of om te kiezen tussen werk en zorgen voor je naasten
Kiezen tussen stilstaan of altijd blijven haasten
Vrijheid om je over landsgrenzen te verplaatsen
Vrijheid als een beeld in New York, want daar staat ze

Uitkijkend over een stad, die niet kan slapen
Amerikaanse dromen waar je niet uit kan ontwaken
Vrij om niets te zijn en er wat van te moeten maken
Vrijheid om je eigen steentje bij te kunnen dragen
Om te antwoorden op verkeerd gestelde vragen
Vrijheid om dit soort gedichten voor te dragen
Noodkreten te slaken, er doorheen te kunnen praten

Mee te kunnen maken hoe de wereld wordt verbrand
En hoe deze stand van zaken wordt vertekend in de krant
Om zonder verstand van zaken toch nog mee te kunnen praten
En je stevig af te vragen wat er mis is in dit land

Vrijheid om te liegen over vluchtelingenstromen
En over hoe veel mensen deze kant op zullen komen
Vrijheid om beschuldigende vingertjes te wijzen
En nooit eens met de hand over het hart te hoeven strijken

Vrijheid om te zeggen wat je denkt en wat je voelt
Want als je dan iemand beledigt was het toch niet zo bedoeld
Vrijheid om zomaar elke mening maar te kunnen uiten

Ook al is die mening dat je liever mensen uit wil sluiten

Om een rookgordijn te trekken zonder schenen in het vuur
Omdat je iedere kritiek gewoon kunt afdoen als censuur
Om haat te kunnen zaaien en daar vruchten van te plukken
Je om te kunnen draaien en je snor te kunnen drukken

Om geen standpunt te hoeven hebben vanuit een identiteit
Omdat de jouwe overeenkomt met die van de meerderheid
Om tegen onvrijheid te zeggen: doe toch niet zo negatief
Is het vrijheid van beperkt en enkelzijdig perspectief

Vrijheid om te kunnen zingen: Welkom in Europa
Terwijl men onderhandelt over vluchtelingenquota
Om te zeggen wat je denkt maar niet de denken wat je zegt
Als mijn vrijheid niet de jouwe is, is vrijheid dan wel echt?

Is vrijheid serieus het kunnen maken van een keus
Tussen twee gelijke kwaden niet gewoon een wassen neus?
Is vrijheid iets wat jij bezit, of iets tussen ieder mens?
Is het de vrijheid van de een die de andere begrensd?

Want begrijp me niet verkeerd, ik geloof wel dat we vrij zijn
Maar dat betekent niet dat we de onvrijheid voorbij zijn
Vrijheid is geen tolerantie, ligt niet vast in 'verdragen'
Vrijheid is de vrijheid om de vrijheid te bevragen

We zijn vrij om mee te spelen, dat weten we nu wel
Maar zijn we vrij om mee te schrijven aan de regels van het spel?
Wat betekenen de doelen en de lijnen in het veld?
En is winnen ook daadwerkelijk het enige wat telt?

Het is niet iets wat je nemen kan of aan iemand kan schenken
Om vrij te kunnen doen zul je vrijer moeten denken
En om vrij te kunnen denken zul je kritisch moeten zijn
In het duister moeten tasten over onbekend terrein

Dus of je nou vandaag bij het Westerpark bent
Of van het Haarlemmerplein naar 40-45 rent
Of lekker staat de dansen bij het Homomonument
Of bij P1lek of Westerpark staat te springen bij een band

Sluit even je ogen, pak even een moment
Om dankbaar te zijn voor hoe vrij je wel niet bent
En te denken aan wie deze vrijheid niet is toegekend
En welke onvrijheid nog bij ons is ingeprent

Om de waarheid echt te vinden en het antwoord te vertellen
Zul je eerst de juiste vragen over vrijheid moeten stellen
Wij staan stil bij vrijheid, maar vrijheid staat niet stil
Dus blijf je afvragen: is dit de vrijheid die ik wil?

Is vrijheid een privilege, Of is vrijheid meer een plicht?
Vrijheid is een lege huls, of een kop zonder gezicht
Vrijheid is, je afvragen wat je nog niet kan verlangen
Vrijheid is vrij en zal zich nooit in woorden laten vangen

Benjamin Fro